



Op 11 mei 1994 ontsliep zacht,
omringd met liefde

MEVROUW

Wivina SPITAEELS

echtgenote van de Heer
Petrus VAN SCHOORS.

Geboren te Onkerzele op 4 april 1916.

De families zijn u dankbaar voor uw medeleven
SPITAEELS,
VAN SCHOORS,
VAN DER MAELEN en
VAN BELLINGEN.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Lieve moeder,

*Met verdriet laten we je hand los en laten we
je rusten in je diepe slaap.
Je glimlach in de voorbije dagen heeft ons
recht gehouden. Van je enorme moed en
doorzettingskracht tijdens je langdurige ziekte
hebben we veel geleerd.*

*Dank voor alle mooie momenten samen,
voor al je zorgen. Dank voor al je tedèrheid
en liefde. Van ons huis maakte je een warm
en veilig nest, waar ieder van ons zich goed
voelde. Het was steeds een veilig gevoel te
weten dat we altijd bij jou terecht konden.
Goedheid hoefde je ons niet te leren : dat was
jij zelf !*

*We houden van je, lieve moeder.
In ons diepste innerlijk blijven we één. Je
hebt ons zoveel geleerd en gegeven dat elk
moment, elk ding ons aan jou blijft herinneren.*

We zullen je missen, moeder.

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50



db druk Geraardsbergen