

Als men de bijbel openslaat staat in het Boek der Spreuken geschreven: « Een woord, in de juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.» (Spreuken Hs. 25 vs 11)

DE HEER

Marcel Jozef SPRANGERS

echtgenoot van Mevrouw
DENISE DE RAEVE

geboren te Elene op 5 juni 1933 en godvruchtig overleden in de Kliniek van de H. Familie te Gent, op 26 juli 1985, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Bestuurslid v. d. Wielierclub Jong en Moedig, Velzeke - Bestuurslid van de Voetbalclub De Mitrovrienden, Velzeke - Lid v. Wijkclub Velzeke

Wij weten het, in zulke zware ogenblikken baten bijna geen woorden van troost. En toch is het ook zo dat in zulke momenten van ontredering en radeloosheid een mens troost zoekt. Het leven kan hard zijn, pijnlijk hard! Het leven kan je soms tot in het diepste van je ziel treffen. Een schoon gezin werd in diepe rouw gedompeld.

Het leven van Marcel is onherstelbaar stil gevallen. Ook in het kelderkamertje van ons hart wordt het stil, pijnlijk stil. Een goed mens is van ons te plots en te vroeg heengegaan. Hij heeft geleefd voor anderen.

Voor vrouw en kinderen was hij een minzaam echtgenoot en vader. Met hen deelde hij in de dagelijkse zorgen van zijn gezin. Hoewel spaarzaam met woorden droeg hij hen in zijn hart. Zij waren gelukkig met mekaar.

In zijn vrije tijd was sport zijn werkterrein. Hij stond in de bres voor voetbal en wielrennen. Het leven bestaat meer uit kleine dingen dan uit grote. In die geest werkte hij mee aan honderd en een kleinigheden om voetbal en wielrennen onder de mensen te brengen.

Fortuin heeft hij bij dit alles niet vergaard, en toch was hij een rijk en gelukkig man.

In de medemens primeerden voor hem de schoonmenselijke waarden, boven alle rang en stand.

Wij zijn diep bedroefd om dit onverwachte heengaan. En toch mogen wij echt geloven dat Jezus houdt van Marcel, die wij vandaag ten grave dragen. Wij twijfelen er niet aan. Ons geloof kan geen andere uitleg vinden. Daarom geloven wij ook dat hij nu verenigd is met de Heer.

Wij zeggen u geen vaarwel, maar tot weerziens in de hemel, in dat onbekende gelukkige leven dat geen mensenhart ooit kan dromen.

Om al het vele, het schone en het goede dat wij in hem mochten ontvangen danken wij de Heer. In dankbare herinnering.

Velzeke, 3 augustus 1985.

De families SPRANGERS, DE RAEVE, PIRO en
DE MAESENEIRE

**danken U voor de
oprechte blijken van deelneming.**

De Namis heeft plaats op 29 september om 8 u.

Begrafenissen-funerarium A. Van Herpe
Balegem-Scheldewindeke Tel. 091/62 62 79