



Vroom aandenken aan

EERWAARDE HEER  
ALBERT STAELS

geboren te Westrem op 12 december 1913,  
priester gewijd te Gent op 3 juni 1939  
en onverwachts overleden te Zottegem  
in het St.-Elisabethziekenhuis op 16 december 1993,  
"in extremis" gezalfd met de heilige olie.

Hij was priester-brancardier "te velde" 39-40.  
onderpastoor te St.-Lievens-Esse, Machelen en Nevele;  
pastoor te Meigem, Velzeke en Michelbeke.  
In 1986 ging hij op rust te Zottegem.

---

De wenk van de Heer Jezus "komt ook gij werken  
in mijn wijngaard" heeft pastoor Staels met geestdrift  
beantwoord. Hij had geen ander betrachtning dan  
glorie brengen aan God en Hem ruimte geven bij de  
mensen. Die mensen benaderde hij met ongemeten  
toewijding, vaak doorspekt met humor en olijfheid.  
Hij aasde niet op onderscheidingen, wierook verdroeg  
hij niet en naar de mond praten was zijn stijl niet.  
Als een rusteloze sporttrainer ging hij zijn parochianen  
voor. Een beproefde familie, een verdwaald schaap,  
en het slinkend kerkbezoek waren de gekwetste spe-  
lers die hem zorgen baarden. Anderzijds verheugde  
hij zich in geslaagde liturgische vieringen en kwamen  
parochiale verwezenlijkingen als blijde overwinningen  
over. Zijn trouwe medewerkers en tientallen  
zaterdag-werkers heeft hij hoog geprezen en blijft  
hij tot over de dood heen, erkentelijk.

Zijn parochianen lagen hem nauw aan het hart  
maar even zo duurzaam was hem zijn familie. Zijn  
thuis was een kroostrijk boeregenzin waar men  
spontaan en ongedwongen alles met en voor elkander  
deed. Eensgezindheid, vroomheid, vlijt en sociale  
bewogenheid waren de spelregels die het elftal van  
Westrem-dries welzijn schonken en wijde waardering.  
Helaas, het geluk op aarde houdt geen stand en na  
wisselend wel en wee zal ook dit team uiteindelijk  
de rol moeten lossen. Goddank staan er velen  
"opgewarmd" gereed om de familietradities voort  
te zetten.

Liefste familie, gij hebt mij gekoesterd en verwend,  
meer dan ik verdiende. Met woorden kan ik mijn  
dankbaarheid niet uitdrukken. Daarom verwijs ik u  
naar onze eerstvolgende afspraak in het huis van  
de Vader. Met hen die ons voorgingen vormen we  
weer ploeg en spelen er op het hoogste niveau.  
Beste confraters, u allen droeg ik een goede ge-  
zindheid toe. Ik minde uw gezelschap en genoot  
van uw ervaring.

Oud-parochianen, vrienden en medewerkers, een  
ontmoeting met u was voor mij een feest en bracht  
blijdschap en vreugde.

U allen die ik ooit de hand mocht drukken, dank  
voor uw genegenheid en eerbied.  
Laten we bidden opdat de rechtvaardige Rechter  
hem spoedig het afgesproken loon uitbetaal!  
Dank U, Heer!

Ave Maria!

---

De familie dankt U  
voor uw gebed,  
uw aanwezigheid,  
uw medeleven.

---

Drukkerij Melckebeke Zottegem