



Met dankbare liefde blijven we gedenken

JUFFROUW IRMA STAELS

Ereconsulente bij KVLV Antwerpen
vereerd met de Pauselijke onderscheiding
"Pro Ecclesia et Pontifice"

geboren te Westrem op 30 juli 1911
en godvruchtig overleden in het
St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 16 maart 1993,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

De familie STAELS - GENTIER

dankt U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

Irma heeft ons in haar lijden ontroerd. Met stille overgave en gelaten heeft ze haar ziekte aanvaard. Ze heeft gezocht noch getast; de duisternis van de tunnel heeft ze niet ervaren maar ze heeft eenvoudig de weg gevolgd die gans haar leven tekende: de weg van Geloof en vroomheid, de weg van dienstvaardigheid en toewijding, van overwinning en vrede. "Bewaar de liefde tot God en vrede onder elkaar" was trouwens haar laatste wens.

Barmhartige God, laat nu uw goedheid stralen...
laat de warmte van uw milde liefde neerkomen
over haar en ons. Breng ons, met zovelen als we
hier beneden waren, weer samen in de vrede van
uw Vaderhuis. Schenk ons de zekerheid dat Gij
voor haar en ons een Vader zijt en dat tenslotte
alles goed is.

Dat zij in vrede ruste !

Drukkerij Melckebeke Zottegem