

Toen de avond viel zei Jezus : Laat ons over-
steken naar de andere oever. (Mt. IV 35)



VROOM AANDENKEN AAN
JUFFROUW

MARIA, PAULINA STAELS

dochter van wijlen Heer en Mevrouw
Theofiel en Romanie STAELS-GENTIER

geboren te Westrem op 29 mei 1901 en over-
leden in het Sint Franciscusziekenhuis te
Velzeke, op 6 maart 1984, omringd van haar
familie en gesterkt door het Sacrament van
de Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van K.V.L.V. en K.B.G.

Op de vooravond van de Veertigdagentijd,
als reeds de misliturgie de vergankelijkheid
van ons aards bestaan onderlijnde, is Maria
ter ziele gegaan. Ze had tijdens een aftake-
lende ziekte en harde doodstrijd haar boete-
en gebedstijd achter de rug en werd door de
Heer bij voorbaat gereed gevonden om de
glorie der verrijzenis binnen te treden.

Als oudste van een groot gezin heeft ze er,
reeds vanaf haar jonge jaren, naast vader en
moeder, een leidende rol gespeeld en de
dagelijkse zorgen en lasten helpen dragen.
Ook later bleef ze begaan met de noden en
problemen van haar broers en zusters en was
ze altijd paraat om in de bres te springen en
de kloof te dichten. Zonder zelf moeder te
zijn heeft ze in veel omstandigheden de taak
ervan met ongemeten overgave vervuld. Meer
dan de helft van haar leven heeft ze zich in

dienst gesteld van haar broer priester en ne-
derig maar met volle toewijding, achter de
schermen gewerkt voor het welzijn van de
gemeenschap.

In haar godsdienstbeleving heeft ze de zijde
gekozen van de wijze maagden uit het Evan-
gelie : Ze heeft de lampen brandend gehou-
den en wakend de komst van de Bruidgom
afgewacht.

Maria, uw zusters en broers hebben u altijd
als oudste zuster gëeerd en u om uw gene-
genheid en onbaatzuchtigheid gewaardeerd.
We vergeten u niet en bewaren een blijvende
herinnering aan alles wat ge voor ons deedt.
We bidden voor u, blij gij over ons waken
van op uw troon in de hemel. Uw neven en
nichten aanvaarden uw bezorgde wenken en
danken u om uw genegenheid en hartelijke
ontvangsten.

Eerwaarde Zusters en verplegend personeel
van het Ziekenhuis, uw steeds vriendelijke
onthalen voor de familie en uw engelen-zor-
gen voor Maria verdienen op 't papier geno-
teerd te worden, maar ze staan nog veel
dieper in ons hart gegrift.

Maria, heel de familie zegt u vaarwel en
herhaalt het gebed waarmee ge naar de he-
mel zijt gegaan : « Heer onze God, de toe-
komst van deze zieke ligt in uw hand. Nu
de levenskracht in haar afneemt bidden wij
U, blijf haar nabij en laat haar ervaren dat
Gij haar door de woestijn naar het beloofde
land wilt brengen, dat Gij een God van leven
zijt, vandaag en tot in de eeuwigheid ».
Amen.

De families STAELS en GENTIER,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.