



Dit weze U een vroom aandenken aan

DE HEER

VICTOR OMER STALPAERT

echtgenoot van Mevrouw
MARIA JULIA CAMBIER.

Hij werd geboren te Deux-Acres
op 26 oktober 1907 en is godvruchtig
overleden op 18 september 1987
in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen,
gesterkt door de sakramenten
van onze Moeder de Heilige Kerk.

De families

STALPAERT, CAMBIER,
SCHAILLEE en MOREELS

danken om uw medeleven en uw gebed.

*"De rechtvaardige is in Gods hand,
geen onheil zal hem raken".*

In stilte en eenvoud heeft Victor een leven geleid, rustig en ietwat teruggetrokken van de jachtige beweging van de al te vlug evoluerende wereld. Maar een ding was hem heilig : zijn gezin, waar hij geborgen was, vol vertrouwen op God, onze Vader. Hij kon zo diepgemeend meebidden als Onze-Lieve-Heer hem kwam bezoeken in de Heilige Communie thuis, toen ziekte en hoge leeftijd hem beletten om zelf nog naar de kerk te gaan. Gerijpt door het leven, was hij mild en aanhankelijk, dankbaar tegenover de trouwe dagelijkse bezoeken van de verpleegster van het Wit-Gele Kruis, dankbaar voor elke attentie van zijn lieve familieleden. Wij zullen hem missen. Heer, wees Gij nu zijn thuis en laat hem in kinderlijke eenvoud van hart voor ons blijven zorgen.

Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Stede,
bid voor ons.

Heilige Jozef, patroon van de goede dood,
wees onze voorspraak.