

Heer, geef hem de eeuwige rust
En dat het eeuwig licht hem verschijne.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Polycarpus STAMPER

weduwnaar van Mevrouw Elisa TORTELBOOM,
geboren te Houtem de 30 oktober 1898 en
overleden te St.-Maria-Oudenhove
de 16 augustus 1957,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

Hij was een goede echtgenoot en vader, behartigde het welzijn van de zijnen, vermaande met zachtmoedigheid, leed veel in stilte en trachtte door arbeid de gevolgen te mildereren van zijn smartelijke kwaal.

Ontfermt U mijner, ontfermt U mijner, ten minste gij, mijn vrienden! Want de hand des Heren heeft mij geraakt.
(Job. 19, 21)

Maria, toon ons na dit ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht, van uw lichaam.
(Salve Regina)

Mijn duurzame kinderen, ik dank U voor uw grote genegenheid en verduldigheid, bid met groot vertrouwen tot de barmhartige God opdat Hij genadig zij.

Gebed

God, die bevolen hebt vader en moeder te eren; ontferm U genadig over

de ziel van onze vader en vergeef zijn zonden; en doe ons in de vreugde van het eeuwig licht hem aanschouwen.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De vier akten.

(300 d. afl.)
(12 j. afl.)



De families STAMPER, TORTELBOOM,
VIENNE en DE DEKKER.

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. J. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove