

Christus is uit de doden opgestaan.
Ook wij zullen met Hem verrijzen. Alleluia!



In de hoop op eeuwig leven ging gelovig
God tegemoet

MEVROUW

Leonie STASSENS

echtgenote van de Heer

REMI KESTELIJN,

geboren te St.-Maria-Horebeka op 17 januari
1889 en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Oudenaarde op 23 april 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

Meer dan zestig jaar huwelijksleven in lief-
de en geduld bond deze twee eenvoudige
volksmensen - met hun uiteenlopend karakter
zo onafscheidelijk aan elkaar, dat zij, - én
in ziekenkamer én in de kliniek zij aan zij
bij elkaar bleven. Zij aan zij hebben zij hard
gewerkt om den brode. Zij aan zij hebben
zij genoten van de dankbaarheid van kinderen
en kleinkinderen. Zij aan zij hebben zij el-
kaars eenzaamheid en hulpeloosheid van de
oude dag helpen doorstaan. Zij aan zij heb-
ben zij gebeden en gecommuniceerd.

In de herinnering van velen zal het beeld
voortleven van een vinnig vrouwtje, dat op
weg of thuis gemoedelijk haar klanten dien-
de en innig meeleeftde met eenieders vreug-
de en rouw.

In de herinnering van haar vele kinderen
zal bovenaan het beeld van een sterke en
in-goede moeder voortleven : met oog en
hart volgde zij al wat er omging, maar haar
bedrijvige handen vielen nooit stil. Zij wist

het werk te regelen en haar huishouden te
besturen. Toch maakte zij steeds tijd om te
luisteren, omdat zij steeds nabij was en langs
een huishoudelijk extraatje steeds een gezell-
ige sfeer wist te scheppen van gemoede-
lijkheid, feestelijkheid en aanmoediging. Zo-
lang zij kon ging zij ter kerke en haar een-
voudig geloof schraagde heel haar leven.

In de herinnering van velen, die eenmaal
langs kwamen, zal zij voortleven als de toe-
vlucht van bejaarden uit het rusthuis, maar
ook als de hartelijke gastvrouw, die met
haar ongekunstelde en innemende goedheid de
bezoekers weldeed en bovendien nog be-
dankte voor hun bezoek.

Dierbare echtgenoot, goede moed en ver-
trouw op onze kinderen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, harte-
lijk dank voor je bezoeken, je vriendschap
en liefde : zo moeder was tracht te wezen :
eenvoudig, goed en vroom.

Bovenal dank aan u, Paula, die tot in het
ongelooflijke toe u aan ons hebt toegewijd
met uitzonderlijke zorg en attentie. Dank ook
aan Emma, die ons thuis trouw bijstond en
aan het personeel van de kliniek, dat ons
te Oudenaarde bijna een tweede thuis schiep.

Familieleden en vrienden, bidt voor mij,
gij voornamelijk mijn dochter, zuster Made-
leine en mijn neef priester. Tot weerziens
allen in de hemel!

De families STASSENS, KESTELIJN,
GIJSELINCK, LUST, VAN HAUTE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel