



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

OMER STAUTEMAS

geboren te Lede op 2 januari 1888 en zacht in de Heer
ontslapen te Zottegem op 4 augustus 1975,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Erelid van de Bond van het H. Hart
en lid van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

Wij betreuren het afsterven van een goed mens, die
de Heer gezegend heeft met een hoge ouderdom, en
van een oprecht kristenmens.

Hij was een mens met een rotsvast geloof en een sterk
Godsvertrouwen, onwankelbaar gehecht aan Kerk en
Godsdienst.

Steeds opgeruimd hield hij van de natuur, van het leven,
van zijn werk, van zijn familie en van zijn vrienden.

Eenvoudig en eerlijk, zocht hij de lof van de mensen
niet, doch was bezorgd om aan God te behagen door
het goed vervullen van zijn levenstaak.

Dankbaar en blij overschouwde hij zijn lang leven en
offerde dat leven gerust en blij aan God op, nadat hij
was versterkt en verlicht door het H. Sacrament der
zieken en de H. Teerspijs.

Thans is het uur gekomen waarop Kristus zijn goede
en trouwe dienaar heeft uitgenodigd om binnen te
treden in de eeuwige vreugde, welke de Vader hem
heeft voorbereid.

Beminde Zusters, familieleden en vrienden, ik verlaat
deze wereld voor een beter leven. Ik blijf U dankbaar
voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. God lone U voor
uw edelmoedige toewijding. Bidt allen voor mijn ziele-
rust; gij vooral mijn neef Priester, als gij biddend en
offerend vóór de Heer staat, en tot weerziens in de
Hemel!

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Otte

De families STAUTEMAS, PROVENIER en DE CLERCQ

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.