



Jaargetijde tot nagedachtenis van

E.H. Mcurits STEEL

Op een avond, 19 april, Paaszondag 1987
toen de zon, in een lenterel
van zacht duister, haar avond ontsloot,
is hij naar God gegaan, en naar Maria.

De glimlach van zijn leven,
is heel even
blijven staan op zijn gezicht.
We grepen naar die glimlach,
als naar een antwoord op een vraag.

Er lag een mild mysterie
rond zijn wezen, ver en vaag...
We hebben nu pijn,
om woorden ongezegd,
en dingen ongedaan.

Maar God liet in een schijn
van edel, zuiver goud,
herinneringen staan.

Pasen vieren betekent
Pasen nu, vandaag ;
opnieuw laten gebeuren
in ons eigen leven
persoonlijk en in gemeenschap.

Het is, sterker en bewuster gaan leven
als kinderen van God.
die door het doopsel opgenomen zijn
in het nieuwe leven
van de verrezen Heer.

Dit houdt in dat wij, zoals Jezus,
gedreven door de liefde,
ons zullen inzetten voor een
broederlijke gemeenschap van mensen
die leven in gerechtigheid en vrede.

Op die manier mogen wij meebouwen
aan de volle gemeenschap
van alle mensen met God.

Het paas-alleluia zingen betekend
zich door de gedachtenis van de Heer
zó laten grijpen dat wij nu
in onze wereld de tekenen gaan planten
van de komende totale bevrijding
in het Rijk Gods.



BLIJF HEM GEDENKEN IN UW GEBED

Zijn huishoudster Gaby VAN LAERE
dankt U hiervoor.



LAM GODS
DAT WEGNEEMT
DE ZONDEN DER
WERELD
GEEF HUN DE
EEUWIGE RUST