

Laat ons in vrede gaan
kijkend naar de hemel,
het enige doel van ons werken.

Theresa van het Kind Jezus

A
V V K
V

Gedenk en bid voor
Mevrouw

Hendrika Steenhaut

echtgenote van de Heer
Michel Van den Bossche

geboren te Gent op 4 oktober 1912
en teruggekeerd naar haar Schepper op
24 juli 1987 in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem.
Gesterkt door het heilig Sacrament
van de Zieken.

Ze heeft ons geleerd dat het grootste geluk erin
bestaat zichzelf te vergeten. Ze had gekozen voor
een leven van geloof. Dáár haalde ze de kracht om
in alle eenvoud, zonder opdringerigheid, behulp-
zaam te zijn.

Haar serene glimlach wist ze te bewaren tot op het
laatst, ook al werd ze door het lijden zwaar be-
proefd.

Ze genoot van kleine dingen. Het samenzijn in
familie of al was het maar een typisch gevonden
zinswending, deden haar innig plezier.

In de Schrift lezen we dat de sterke vrouw van on-
schatbare waarde is. In haar leven dat ze steeds
solidair met man, kinderen en kleinkinderen heeft
gedeeld, is dit werkelijkheid geworden.

Beste Henriëtjen, samen hebben we tot op het
einde de berg van Kalvarie beklommen...
hand-aan-hand en één-van-harte. De goedertieren
Allesbeheerser weze ons genadig.

Mijn liefste Michel en mijn Hedwig, Lisette, Jo-
han, Geertje en Koentje, dit afscheid valt ons zwaar,
maar eens zien we mekaar terug zoals Jezus ons
beloofd heeft.

Bij dit pijnlijk scheiden, herhaal ik de woorden die
ik u - wanneer ik het kruisje op uw voorhoofd te-
kende - zo dikwijls heb gezegd: "God zegene u
en God beware u!"

Ruste zacht, mijn klein Henriëtjen.

Michel Van den Bossche,
Hedwig en Lisette Van den Bossche-Solemé,
Johan Van den Bossche,
Geert en Koen Van den Bossche,
de families Steenhaut, Van den Bossche,
Dieraert en Broekaert
danken voor uw medeleven.

n.v. primor, 091-60 0015

