

*Aan het einde van de weg
aan de grens van je krachten
neemt God het kruis over.*



Dankbaar aandenken aan
de heer

Nestor Steenhaut

weduwe van mevrouw
Nelly Vermaeren

geboren te Galmaarden
op 17 juli 1927 en stilletjes
in de Heer ontslapen te Grimminge
op 22 januari 2000,
gesterkt door het Heilig Sakrament.



De families
Steenhaut, Vermaeren, Verschaffel en Faut
danken u voor elk teken van genegenheid
tijdens zijn leven en bij zijn heengaan.

Papa,

Samen met jou gingen we de weg van je
'ziek zijn'.

Je verloor je zelfstandigheid en we mochten
je helpen en vertroetelen, je verzorgen
en koesteren.

Ondanks alles sprak je glimlach bij het
binnenkomen boekdelen.

Zo is het leven stilaan, beetje bij beetje,
uit je weggevloeid en hebben we je uit
handen moeten geven.

Dank voor alles wat je ons zo gul hebt
geschonken: je werkkraft, vastberaden-
heid en wijsheid van vroeger, maar ook je
hulpbehoevendheid en weerloosheid van
nu, want zo was je ons misschien nog het
meest 'nabij'.

We zullen je missen. Tot weerziens, papa.

Nadienst:

zondag 20 februari 2000 om 17 uur.



Nestor Steenhaut

1927 - 2000