

*Zoals men na een welbestede dag
blij te ruste gaat,
zo sterft men na een welbesteed leven.
(Leonardi da Vinci)*

Dankbaar gedenken wij
de Heer

RENE STEENHAUT

weduwnaar van Mevrouw
Octavie PLETINCKX
en Martha KINDEKENS

Hij werd geboren te Galmaarden op 20 december 1903 en is godsvruchtig overleden in het O.L.Vrouw Ziekenhuis te Geraardsbergen op 23 juni 1991, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families :

STEENHAUT - PLETINCKX
KINDEKENS - VAN GINDERDEUREN
DE PEELSENEER - VAN NIEUWENHOVE
danken U.

In de hoogovens doorstond hij gedurende vele jaren de heetste temperaturen in de nabijheid van het vloeibare ijzer. Deze ongezonde arbeid deed hij dagelijks uit liefde voor zijn vrouw en kind. Te vroeg heeft hij van zijn lieve vrouw moeten afscheid nemen. Die pijn heelde een beetje toen hij hertrouwde en hij terug samen lief en leed kon delen.

Hij kon genieten van het beluisteren van muziek en zijn mondharmonika bleef door de jaren heen zijn beste vriend!

Oud geworden mocht hij verblijven in de gezellige thuis van zijn dochter die hem liet genieten van een zorgeloze oude dag. Hij kende het geluk te worden verzorgd door lieve handen en vriendelijke familieleden en geburen kleurden zijn lange dagen.

Dankjewel...
voor je liefdevolle hulp en je nabijheid.

Moge René nu voor eeuwig verder leven in Gods nabijheid en er gelukkig zijn! Blijf hem steeds gedenken in een vroom gebed...