

Het geluk ligt in het stil beleven
der dagelijkse dingen,
zich zelf aan iemand anders geven
en 't eigen « ik » verdringen.



IN GEDACHTEN EN GEBEDEN GEDENKT

Mevrouw

Leona Bertha STEENHOUDT

echtgenote van

Mijnheer Albert WACHTELAER,

geboren te Grimminge op 12 september 1912
en godvruchtig overleden op 14 december 1970
in de kliniek Maria Middelaars te Gent, ge-
sterkt door de H.H. Sacramenten der ster-
venden en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de bond van het H. Hart
en Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde en
St.-Jozefgilde.

Hoe zouden wij zijn moesten wij O. L. Heer
niet hebben om ons moegeweend hoofd op
zijn schouders te leggen wanneer een eeuwig
vaarwel als het heengaan van deze goede
moeder en vrouw ons treft.

Geen vrouw heeft de haren zo bemind en
verzorgd; was zij voor hen niet als een figuur
uit een toverwereld die hen opriep tot een
ander bestaan ?

Geen vrouw heeft de horizontale balk van het
kruis zo hard gevoeld, maar die balk is niet
in de lucht blijven zweven omdat hij gedragen
werd door de verticale balk van het Geloof.
Waarlijk, op haar waren de woorden van

Isaïas toepasselijk: « alle vlees is als gras,
al zijn schoonheid als een bloem in het veld:
het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het
woord van onze God houdt eeuwig stand ».

(40-6, 8.)

Bemide man, bemide zoon, hoe pijnlijk moet
het ervaren zijn om in woord en taal uit te
spreken wat « scheiden » van een geliefd wezen
betekent en hoe voelen wij allen de onmacht
van het woord om onze deelneming tastbaar
te maken, om de wreedheid van de dood te
vermonden, maar daarom juist gaat ons bid-
den tot God meer over in een zwiigen voor
Gods aanschijn, die beter verstaat dan wij
zelf wat leven is, wat gelukkig zijn is, wat
liefde en bij Hem zijn is.

Dank dan beste man en lieve zoon, voor al
uw zorgen. Onze Lieve Heer, die wij samen
altijd zo goed hebben gediend, is een lonende
en een helende God. Er zijn geen wolken
of er is altijd een franje goud van de zon
eraan.



De families STEENHOUDT,
WACHTELAER,
VAN DER MIJNSBRUGGE en
GOEDVRIENDT,

BEDANKEN.

Uitg. W. Steenhoudt, ksster Grimminge.