

*'t is stil geworden
nu jij er niet meer bent
doch je hart blijft bij ons.*



Blijvend aandenken aan

MEVROUW

Magda STEENHOUDT

echtgenote van de heer
Floris HAELTERMAN

geboren te Grimminge op 12 mei 1932
en godvruchtig overleden in het
Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis te Aalst
op 16 juni 1999, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken.

Lid van K.V.L.V. Grimminge

De families :

STEENHOUDT, HAELTERMAN,
DE HENAU en DE BOLSTER
danken u voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62

*De kwaal die in de herfst is opgekomen heeft
Magda geveld bij de ontlukende zomer. In volle
overgave is zij naar haar Schepper weergekeerd.
Zovele jaren deelde ze het stille huiselijk geluk
met haar echtgenoot Floris. Hoewel geen kinde-
ren heeft deze vrouw echt zorgend in het leven
gestaan. Haar ouders en schoonouders verzorgd
tot de laatste levensdag. Ook toen haar broer ,
priester Herman, ongeneeslijk ziek was werden
de dagen van pijn en onzekerheid verzacht met
haar zorgende aanwezigheid. Dat was een van
haar grote kwaliteiten ... Zij haalde die kracht uit
haar diep eenvoudig geloof, bereid anderen te
helpen en te troosten, dankbaar voor een vrien-
delijke attentie, een klein gebaar.*

*Zo heeft ze met ons, de ganse familie geleefd. Zo
is ze van ons heengegaan. Tijdens de laatste
maanden van haar ziek zijn ging haar aandacht,
meer dan anders naar haar goede echtgenoot ...
Floris ... waarom zou ik uit je hart zijn als ik uit je
oog ben ? Voor de tijd die het nog zal duren wacht
ik jou ergens heel dicht bij de Heer.*

*Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde, patrones van
onze parochie, schenk aan allen die nu bedroefd
zijn, de stille vreugde in ons hart op een blij weer-
zien bij de Verrezen Heer.*

*Laat Magda die ons nabij was voor altijd Uw
zachtmoedigheid ervaren.*

Begraaf. Van den Driessche Tel. (054) 41 28 50



db druk