

Dat de zielen der overledenen
door de barmhartigheid van God in vrede rusten.



BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer
CYRIEL STEENHOUT

echtgenoot van Mevrouw
JULIENNE DIEPENDAELE

geboren te Grotenberge de 15 maart 1899
en godvruchtig overleden te Zottegem de 17 juli 1976.
gesterkt door de HH. Sakramenten van de Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het is geen kleine lofbetuiging wanneer van iemand kan gezegd worden dat hij altijd een man van plicht was, dat hij door zijn gezin werd geëerbiedigd en bemind, dat hij zijn huisgezin leidde door het goede voorbeeld.

Gelukkig de man die niet alleen een hoge ouderdom mag bereiken, maar die zich vooral door dankbare familieleden omringd ziet en die sterk genoeg van geloof is om zich in alle kalmte voor te bereiden op de dood: de overgang naar het eeuwige leven.

Beminde echtgenote, ik dank U voor de liefdezorgen die gij mij zoveel jaren hebt bewezen en ik hoop dat wij elkander zullen terugvinden om nooit meer te scheiden.

Duurbare kinderen en familieleden, heb dank voor uw genegenheid. Richt uw ogen op naar God die toch voor elke mens steeds blijft de laatste toevlucht in lijden en nood. Blijf mij gedenken, eens zien wij elkaar weer in de hemel.

Otte

Mevrouw Cyriel STEENHOUT, geboren Julienne DIEPENDAELE,
Heer en Mevrouw André STEENHOUT-WANZEELE, kinderen en kleinkind,
Heer en Mevrouw Marcel STEENHOUT-CANTAERT en kinderen,
Heer en Mevrouw Gaston STEENHOUT-SCHOUPPE en kinderen,
Heer en Mevrouw Omer VAN CANEGEM-STEENHOUT en kinderen,
De Families STEENHOUT, DIEPENDAELE,
VAN DER EEKEN en ROELS

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.