

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.



Gedenk in uw vroom gebed

de ziel van de Heer

LIVINUS STEENHOUT

weduwnaar van Mevrouw

LOUISE MEGANCK

geboren te Grotenberge de 12 november 1890
en er godvruchtig overleden de 19 december 1967
gesterkt door de H. Olie in extremis.

—
OUD-STRIJDER 1914-1918

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij gelooft ook al sterft hij zal eeuwig leven.

Gedenk o mens, dat gij stof zijt, dat de wereld met haar schijn voorbij gaat en dat het leven uitmondt in de eeuwigheid.

Gelukkig zij die leven in de vrees des Heren en wier betrachtingen verder gaan dan de uiterlijke dingen die veelal verblinden zonder te verzadigen.

Hoe wijs is degene die leeft zoals hij wenst bevonden te worden op het uur dat de Heer zijn ziel uitnodigt ten eeuwigen leven. Want de mensen worden verast, de besten zijn echter niet onvoorbereid.

Roem niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat hij u brengen zal. De dood meldt zich niet aan, maar hij komt op het onverwachts als een dief in de nacht.

Doe met mij, O Heer, naar uw wil en gebied dat mijn ziel in vrede ontvangen worde.

Bemide kinderen en kleinkinderen, weest niet bedroefd gelijk deze die geen hoop hebben; wij zullen elkander eens weerzien in de Hemel. Stel al uw betrouwen op de Heer: Hij zal u vertroosten en versterken. Bidt voor mij.

De Heer en Mevrouw Germain STEENHOUT-NECKEBROECK,

Jongeheer Patric STEENHOUT,

Jongesjuffer Daisy STEENHOUT,

De families Steenhout, Meganck, Van Der Eecken, Tavernier en Gosseye

danken U oprecht voor uw kristelijke deelneming
en blijken van medevoelen.