

Ik ben de verrijzenis en het leven



*In de vrede van de verrezen Heer
werd opgenomen*

JUFFROUW

Aline STEPPE

Geboren te Borsbeke op 30 november 1900
en godvruchtig overleden
op 3 april 1996,
in het home 'Ter Leen' te Herzele
gesterkt door de sacramenten der zieken.

De families VAN VAERENBERGH, STEPPE en
QUINTIJN

*danken U voor de blijken van medeleven
hen betoond bij hun rouw.*

Vijfennegentig jaar lang
is er geen dag voorbij gegaan zonder "lezen".

Je bad voor de ganse wereld,
maar vooral voor je familie.

Jouw familie,
veraf en toch zo nabij.

Tant'Aline, met alles, altijd en overal tevreden,
steeds bezorgd om de anderen.

Zo moet je wel veel vrienden hebben.

Tant'Aline, ruwe bolster met blanke pit.
Wij houden van jou.

begr. van heddegem - druk. van boxstael.