

Niemand weet hoe zoet het is vroom te leven,
dan degene die, godvrezend en in eenvoud voor
God heeft geleefd.



GODVRUCHTIG AANDENKEN
van Zaliger Mevrouw

Maria Angelina STEPPE

Echtgenote van Mijnheer
JOZEF JUDOCUS TRIEST

geboren te Welle de 5 Maart 1881 en zeer godvruchtig
overleden te Denderleeuw, de 15 Maart 1949,
gesterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven alleen
maar omgewisseld en niet ontnomen (*Prefatie der Overledenen*).

Deze goede echtgenote en lieve moeder bezat
een grote toewijding en een opgeruimd karakter.
Deze edele gaven, waarmede de Schepper haar hart
zo mild verrijkte gebruikte zij in dienst van haar
gezin en de evenmens.

Na een pijnlijke en langdurige ziekte is zij in de
Heer ontslapen, omringd door de liefde en de zorgen
van hen, die ze zelf zo vurig beminde.

Ik dank u, mijn echtgenoot, om uw onvermoeibare
toewijding. Dank, mijn dochter, om uw zorgen.
Dank, mijn zonen, schoondochters, kleinkinderen,
om uw innige genegenheid. Dank, mijn broer, zusters
en al mijn familieleden. Weest mij indachtig in
uw gebeden.

H. Hart van Jezus, op U vertrouw ik! 300 d. afaat.

Drukk. St Amandus - Denderleeuw

haar echtgenoot;

Heer Jozef TRIEST - STEPPE,

Heer en Mevrouw Achiël MATTHIJS - TRIEST en kinderen,

Heer en Mevrouw Gustaaf TRIEST - VAN BRANTEGHEM
en kinderen,

Heer en Mevrouw Amédé TRIEST - VAN DEN BOSCH
en kinderen,

haar kinderen en kleinkinderen;

De families STEPPE, TRIEST, D'HAESELEER en SNEL,

danken U voor uw deelneming en gebeden.