

« Zoveel soorten van verdriet,  
ik noem ze niet.

Maar één, het afscheid doen en scheiden,  
en niet het snijden doet zo'n pijn,  
maar het afgesneden zijn ». M. Vasalis.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

**Paul, Charles, Aimé, Nestor  
STEPPE**

geboren te Geraardsbergen op 27 september  
1914 en er godvruchtig overleden op  
22 december 1981,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Mevrouw Wilfried DE GROOTE-STEPPE,  
kinderen en kleinkinderen,

Mejuffrouw Marie-Josée STEPPE,

Mevrouw Arthur VAN DER HAUWAERT-  
STEPPE, kinderen en kleinkinderen,

**danken voor uw medevoelen en gebed.**

Eindeloos waren de uren van wachten  
op Hem die zo innig bemint.  
Doch geduldig en edelmoedig  
aanvaardde hij de aardse kwelling.  
Gelaten droeg hij het leed dat  
met Hem bindt.

Een schoon mens was hij  
steeds gelukkig in zijn diepe eenvoud.  
Het leven was soms hard,  
vaak had hij het koud,  
maar dan hield de warmte hem sterk...  
het vuur van zijn hart van goud.

Toen het uur kwam en Zijn stem hem riep,  
volgde hij en was niet bang.  
Het kruisje dat hij toen nog sloeg,  
wapende hem voor de reis naar het  
oneindig land.

Troostende engelen stappen nu mee  
en zoeken wat hij verdiende  
hem veilig begeleidend zoals zijn zus,  
zijn familie en talrijke vrienden.

---

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel