

Het leven is een strijdbanier tot in Gods handen
gedragen. (G. Gezelle)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Sidonia, Marie STEPPE

weduwe van de heer

Franciscus Coignau

Geboren te Denderleeuw de 30 November 1869
en godvruchtig overleden te Erembodegem de
24 Februari 1955, gesterkt door de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

We hebben haar steeds gekend als een ware
moeder, bezorgd en genegen voor haar man en
kinderen, steeds er op uit om vrede te stichten,
altijd even bedaard en toegevend, in beproeving
kracht en moed puttend in haar diep geloof.

Vroomheid, behulpzaamheid en goedheid merkten
haar leven in familiekring en bij de bureu.

God zij dank om onze goede moeder, om haar
talloze zorgen, om haar stichtende voorbeelden, om
haar troostende woorden, om haar edel hart.

Vaartwel teergeliefde kinderen, mochten we door
ons gebed mekaar weerzien in de hemel.

En gij, beste familieleden en trouwe vrienden, ge-
denkt mij in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.



Uw gebed is een zoete troost voor
de dierbare overledene; uw innige
deelneming in onze droefheid een
ware steun voor ons.

Daarom danken wij U innig

Kinderen COIGNAU.

Drukk. Rigo - Denderleeuw