

Glorie aan God in den hoge
Vrede op aarde aan de mensen van goeden wil.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Karel STERCKI

Weduwnaar van Mevrouw Elisa SYMOENS

Geboren te St-Maria-Lierde, de 24 Maart 1879 en
schielijk overleden te Hemiksem, de 31 December
1952, gezalfd met de H. Olie in extremis.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart
en van andere godvruchtige genootschappen.

Wat is het leven hier op aarde? Heden is de
mens en morgen verschijnt hij niet meer...

Wees dan altijd bereid en leef zo dat de dood
u nooit onvoorbereid vinde. (Nav. Christi)

Gelukkig is de mens die een standvastige gods-
vrucht heeft gehad voor het Hart van Hem die
ons moet oordelen! (H. Marg. Maria.)

Hij was een ware christen, eenvoudig en recht-
schapen, werkzaam en gediensig. Hij volbracht
zijn christelijke plichten en genoot de achting
van allen die hem kenden.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen die ik zo
vurig beminde, wat had ik gaarne nog lang in
uw midden vertoefd, gekoesterd door uw warme
genegenheid? Doch God heeft er anders over
beschikt, dat zijn Wil geschiede!

Laten wij verenigd blijven door het gebed en
het H. Sacrificie der Mis, met moeder zaliger zal
ik over u waken van in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

(300 d. afl.)

(12 j. afl.)

De vier akten.



De familiën STERCKI - SYMOENS
VAN DAMME HAUSTRAETE

DANKEN U HARTELIJK VOOR UWE GEBEDEN EN ROUWBETUIGINGEN.

Drukk. « De Beiaard », Zottegem.