

O kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten en hopen.

Nav.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw LEONIE STERKI.

Echtgenote van de Hr Alois VAN DER SEIJPEN.

Geboren te St Maria-Lierde, de 12 April 1888, en schie-
lijk overleden te Steenhuize-Wijnhuize, den 2-1-1948.

Bediend met de H. H. Rechten.

Pas is het jaar begonnen en reeds moet de doods-klok luiden. Wat is ons leven hier klein en nietig! Zoals het gras onder de zeis, worden we weggemaaid. De ware wijsheid bestaat hierin: de hemel betrachten, de genoegens van de wereld als ijdelheid aanzien en altijd ge-
reed zijn om voor God te verschijnen.

Indien wij in droefheid zijn, is het niet omdat we denken dat haar lot te bewenen is, maar omdat ze ons zo onvoorzien is ontstolen.

Welaan, goede en getrouwe dienaar, omdat gij in kleine zaken getrouw zijt geweest, zal ik U over grotere aanstellen, tredt binnen in de vreugde des Heren.

Dierbare echtgenoot, kinderen, bloedverwanten en vrienden ik dank U om uw genegenheid; weest stipt in het vervullen van uw plichten helpt en verdraagt elkander in wederzijdse liefde bidt opdat mijn ziel d' eeuwige vreugde verwerve.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U 300d. afl.

Drukk. Schautteet-De Spiegeleer, Nieuwstr. Sottegem



Mijnheer Alois VAN DER SEIJPEN,

Mevrouw Jules VAN DER SEIJPEN-VAN DEN BERGE,

Mijnheer en Mevrouw Kamiel VAN DER SEIJPEN-VAN DEN
BERGE en kinderen,

Mijnheer Omer VAN DER SEIJPEN,

De familiën STERKI, VAN DER SEIJPEN, VAN DAMME en
MEULENIJZER,

BEDANKEN.

Drukkerk HYSSELINCK Essche