

Een goede vader is een onovertroffen schat.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Leonce - Oscar Steurbaut

echtgenoot van Mevrouw

Emma Caus

geboren te Munte, de 27 oktober 1902 en godvruchtig
overleden te Munte, de 10 december 1960,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Hij was een rechtschapen, wijs en eenvoudig man,
voorbeeldig echtgenoot en vader.

Wie steun behoefde ging nooit vruchteloos bij hem
aankloppen: altijd gemoedelijk, altijd bereid om iedereen
te helpen. Zijn minzaam karakter en omgang, hadden
hem de achting en vriendschap van al degenen die
hem kenden verworven.

Met kalmte en vertrouwen zag hij de dood in de ogen.
Hij hoefde ze niet te vrezen, ze is voor hem geweest de
overgang van een verdienstelijk leven naar de eeuwig-
durende hemelvreugde.

Mijn duurzame echtgenote en dochter, alles wat mo-
gelijk was hebt gij gedaan om mij mijne gezondheid
terug te schenken; God heeft er anders over beschikt.
Weest moedig, vertrouwt op de Heer, zoekt uw troost in
het gebed en het zal u sterken. Ik dank u voor uw tedere
zorgen, vooral in de laatste weken.

Mijn duurzame familie en vrienden, denkt aan mij in
uwe gebeden. In het gebed blijven wij allen verenigd.

Vaart allen wel. Moge de goede God u zegenen. Tot
wederziens in de Hemel.

Bid de 4 akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Drukkerij V. Eeckhout, Munte.

Mevrouw Leonce Steurbaut-Caus;

Meyuffer Agnes Steurbaut;

De familien Steurbaut, Caus, Kesteleyn en Van Lancker

dancken U hartelijk voor de gebeden en bliken
van genegenheid welke gij hun betoond hebt.