

"De mens weet vandage niet  
wat morgen hem kan brengen  
noch hoe, noch waar de felle dood  
hem in de weg zal springen" G.G.

In Gods vaderhanden en in uw vrome  
gebeden bevelen wij de ziel van

De Heer

## Roger STEURBAUT

echtgenoot van Mevrouw Yvonne DE KEYZER

Geboren te Etikhove op 5 december 1930  
en thuis overleden op 20 november 1993.

### Lid van verscheidene verenigingen

Yvonne DE KEYZER, zijn echtgenote;

Luc en Maddy GIJSELINCK-STEURBAUT

en kinderen Vicky en Valérie,

Luc en Katleen VANDEN BERGHE-STEURBAUT

en kinderen Jan en Sofie,

Danny en Marijke SCHOCKAERT-STEURBAUT

en kind Lieselot, zijn kinderen en kleinkinderen;

Marcel STEURBAUT-VANOVERMEIREN Paula, kinderen  
en kleinkinderen,

André en Rosette STEURBAUT-HANTSON en kinderen,  
zijn broer, schoonzusters, neven en nichten;

De families STEURBAUT, SLOTS, DE KEYZER en DE VOS  
danken U voor de blijken van medevoelen.

De NAMIS zal plaatshebben op  
maandag 10 januari 1994, om 18 uur.

Roger, de rijkdom van uw hart, uw levenswijsheid  
spreidde gij niet ten toon maar wie wou die kon ze lezen  
tussen de regels van uw gewone leven.

Ge waart een goede man met diepe eerbied voor de  
mensen rondom u. Geen kwaad schuldte in uw hart.

Veel vreugde vond gij in uw gezin, bij uw lieve echt-  
genote Yvonne, uw kinderen, maar vooral bij uw lieve klein-  
kinderen.

Veel te vroeg zijt gij van ons weggegaan.

Tijd om afscheid te nemen was er niet, wat alles zoveel  
harder maakt. Een grote leegte laat gij achter, wij zijn er  
niet op voorbereid.

Maar wij kunnen wel beloven zorg te dragen voor mekaar,  
vooral voor mama, en mekaar te steunen in de moeilijke  
periode die ons te wachten staat, wij zullen altijd samen  
blijven met u in ons midden.

Vader God,

Wij willen U danken

zelfs in onze droefheid,

zelfs met de pijn

van deze plotse dood in ons hart.

Wij danken U

voor zijn leven en zijn werk,

zijn vreugde en zijn zorgen.

Wij durven dan ook vertrouwen

dat U onze dierbare dode

uit het duister van lijden en dood

gebracht hebt

naar het licht van het blijvende leven

en wij durven U ook te vragen

dat U ons zoudt helpen

dit heengaan christelijk te verwerken

Amen.

