

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied.



TER ZALIGER GEDACHTENIS AAN

DE HEER

ACHIEL STEVENS

echtgenoot van mevrouw

JULIA GALLE

geboren te Erwetegem, de 21 januari 1899 en er godvruchtig overleden de 29 maart 1968, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken en de pauselijke zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara en van de bond der gepensioneerden.

Vader is zo plots gestorven. Wij zijn er echt door teneergeslagen. Het ene ogenblik is hij nog opgewekt, vol levenslust, en het volgende is hij zonder kennis, en kort nadien betreuren wij zijn overlijden.

Voor ons en voor moeder vooral is dat een verdriet dat alleen zij kunnen begrijpen, die het zelf hebben ondergaan. Want wanneer twee mensen zolang tesamen leven, zijn ze als met elkaar vergroeid, en is de scheiding een loscheuren uit het leven.

Wij troosten ons met de gedachte aan de Goede Week, die gaat beginnen. Slechts door Zijn Lijden en Dood is de Heer gekomen tot Zijn Verrijzenis. Ook de woorden der Prefatie der Overledenen zijn onze sterkte : In onze angst omdat wij moeten sterven, troost ons Uw belofte dat we eens onsterfelijk zullen zijn met U

Zo is de scheiding alleen uiterlijk, want innerlijk blijven allen met elkaar verbonden.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.



De families : STEVENS, GALLE, VAN RUYSKENSVELDE en VAN NIEUWENHOVE,

danken U voor Uw kristelijke deelneming en Uw vroom gebed.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem