

Heer, uw Wil geschiede...

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Aimée STEVENS

echtgenote van Mijnheer
THEOFIEL MOREELS,

geboren te Hillegem op 8 februari 1887 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Nederbrakel
op 8 december 1962,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart, de Derde Orde
en de Confrerie van de H. Barbara.

"O God, aan wie het eigen is altijd genadig te zijn
en te sparen; wij smeken U ootmoedig voor de
ziel van uw dienaars, die Gij heden uit deze we-
reld hebt doen verscheiden, dat Gij haar niet zult
overleveren in de handen van de vijand, maar ze
door uw heilige engelen doet ontvangen, en tot
het hemels vaderland geleiden: opdat zij, daar zij
in U gehoopt heeft, de eeuwigre vreugde moge be-
zitten. Door Kristus onze Heer,,"

(gebed uit de begrafenis)

Duurbare echtgenoot, met welke liefdevolle zorgen
hebt gij mij in mijn langdurige ziekte bijgestaan.
Niets was U teveel. Mocht God U nog enkele ja-
ren gelukkig laten zijn te midden van de kinderen.
En gij mijn liefste kinderen en kleinkinderen, die
ook steeds rond mijn ziekbed stonden, ik dank U
daarvoor van harte. Blijft voor mij bidden in uw
dagelijkse gebeden en in uw zondagsmis.

Mochten de zusters van het wit-gele kruis nog
veel goed doen bij de mensen: tot leniging van li-
chamelijk lijden en langs die weg de zieken wijzen
naar O. L. Heer.

O. L. Vrouw, onbevlekt ontvangen, bid voor ons.



De Families MOREELS, STEVENS, DE LANGHE
en DE NUL,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.