

Laat mij sterven, mijn God, opdat ik leven moge.  
H. Augustinus

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## ALFRED STEVENS

echtgenoot van

ALICE DE GEYTER

geboren te Deftinge op 15 april 1908 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde op 18 juli 1982,  
voorzien van de H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Bond voor Gepensioneerden.



De families **STEVENS, DE GEYTER,**  
**DE VILLE** en **VAN BREUSEGEM,**

danken U voor uw gebed en uw blijken van  
innig meevoelen.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

De tijd om God te zoeken is dit leven,  
De tijd om Hem te vinden is de dood,  
De tijd om Hem te bezitten is de eeuwigheid.  
H. Frans van Sales

Samen met onze geliefde moeder, danken wij  
U, Heer, voor onze vader. Hij was de altijd be-  
zorgde vader voor ons allen, een begripende  
vriend, een behulpzame gebuur, een steun voor  
allen die in het licht van zijn blijheid en een-  
voud mochten leven. Hij was een man van echt  
en diep geloof, dit was zijn levenshouding. Door  
ziekte en pijn gelouterd bleef zijn godsdienstige  
overtuiging onaantastbaar.

Een gevoelig hart en een ongedwongen een-  
voud voor zijn gezin. Eerlijkheid en oprechtheid  
voor zijn medemensen, dat waren de kenmerken  
van vader die ons altijd zullen bijblijven. Heb  
dank moeder, voor de vele schone jaren die we  
samen gelukkig hebben doorgebracht.

Heb dank vader, voor alles wat U voor ons  
hebt gedaan en betekend. Wij willen zo leven  
en we geloven ook, dat we elkaar opnieuw zul-  
len ontmoeten in de eeuwige vrede.

Maria, moeder van altijddurende bijstand,  
wees zijn en onze voorspraak.

Hij leve in vrede !