

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS



Bid voor de zielerust van

**MEVROUW**

**ANNA STEVENS**

**echtgenote van de Heer ALFONS ROMEINS**

geboren te Gent, op 11 april 1899 en godvruchtig overleden te Zottegem, in kliniek Dr. Goffaerts op 13 december 1983, gesterkt door het H. Sakrament der Zieken en de Pauselijke zegen in het stervensuur.

Lid van de Kristen Bond Gepensioneerden.

---

In de Advent, in onze groei naar de komst van Christus, laat de kerk ons ieder jaar bidden :

"Heer, vreugde vervult ons om de komst van uw Zoon, te midden van de mensen.

Luister naar het bidden van uw volk.

Schenk ons het loon van het eeuwig leven

als Hij komt in heerlijkheid :

Jezus Christus, die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen."

"Schenk ons het loon van het eeuwig leven", dit vragen wij voor Anna die nu het aardse leven heeft beëindigd om door het moeilijke ogenblik van de dood : Christus te gemoet te gaan.

Anna was een bezorgde echtgenote en moeder ; waar nood was stond zij dienstvaardig en goedhartig iedereen bij. Zij was joviaal en was er gaarne bij, waar vreugde was.

Ook in het gebedshuis : de kerk, had zij haar plaats om van daaruit te gaan naar haar gezin en naar de medemensen.

Dierbare echtgenoot, wij zijn nu tijdelijk gescheiden, moge de Heer ons eenmaal weer laten thuiskomen bij Hem.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor al wat gij voor vader en mij gedaan hebt : dagelijks en wekelijks waart gij bij ons. Ik weet dat gij voor vader zult blijven zorgen en hem opnemen in uw familiekring.

Al mijn geburen en vrienden dank ik voor hun goedheid en zorg in blije, maar ook in moeilijke dagen.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

---

Alfons ROMEINS

Achiel ROMEINS-LEFEBURE

Willy DE BRAUWERE-ROMEINS en zoon

De families STEVENS, ROMEINS, VAN DEN

BOSSCHE EN DEHENAU

danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem