

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Anna Stevens

echtgenote van wijlen de heer
Hubert Wauters

Geboren te Erwetegem op 31 augustus
1906 en godvruchtig overleden te
Zottegem in het RV.T."Ter Deinsbeke"
op 16 september 2007, gestrekt door
het sacrament van de ziekenzalving.

Erelid en medestichter van
OKRA (KBG) Erwetegem

De namis zal opgedragen worden in de kerk
Sint -Pietersbanden te Erwetegem op 21
oktober 2007 om 9.45 uur

De families: Stevens, Wauters,
Van Ruyskensvelde, Beerens danken u
voor uw blijken van medeleven.

Een mensenhart moet wel heel sterk zijn om
zó dikwijls afscheid te kunnen nemen: van fam-
ilieleden , je huis, je thuis, je buren, je dorp, je
zelfredzaamheid en zo maar altijd verder tot
jezelf naar het definitieve afscheid gaat verlan-
gen.

Zó was ons moeder, innig verbonden met hen
die haar waren voorgedaan , maar dankbaar
voor de vele jaren die ze kreeg, heeft ze sti-
laan rustig en gelaten afscheid genomen van
haar aardse leven en van ons, haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen van wie
ze zoveel hield.

Dank, je, moeder, meke, om het leven dat je
met ons bent gegaan.

We zullen je blijven missen.

Zorg jij nu voor ons van bij de Heer.

O.-L.-Vrouw van Lourdes bid voor haar

