



Vroom aandenken aan de

Heer

Arthur STEVENS

geboren te Everbeek op 3 januari 1906
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op
30 juli 1978,

voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Derde Leef-
tijd.

Bestuurslid van de St.-Jozefsgilde.

Onze dierbare overledene Arthur die
we vandaag ten grave dragen was
door iedereen gekend en geliefd om-
dat hij een goed man was, gediens-
tig en behulpzaam, zelfs meer dan hij
kon. Met zeer veel moed droeg hij
zijn kruis en welgezind had hij voor
elkeen een goed woord. In alle nede-
righeid en stilte, zoals de H. Jozef,
was hij altijd gereed een plezier te

doen. De kracht daartoe vond hij in
zijn trouwe plichtsvervulling tegenover
God, want onze vriend Arthur was
een vroom man.

Met vertrouwen bidden we dan ook
de Heer, dat de engelen hem mogen
binnenleiden in het paradijs.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

H. Jozef, patroon van de goede
dood, b.v.o.

De families STEVENS, PIETERS, KINDT,
danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Raf. Vandergeynst, Everbeek