

De hoge jaren zijn een erekroon die op de
weg der gerechtigheid gevonden worden.
(Spr. 16, 31)



Bid voor de Ziel
van Mevrouw

Clementine STEVENS

Weduwe van Mijnheer Jan-Baptist ROBINON.
Geboren te Ophasselt de 10 Juni 1865 en er
godvruchtig overleden de 24 Maart 1955.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Een goede dood is het loon van een
goed leven!... Wilt ge wel sterven,
leeft wel; hij kan niet kwalijk sterven,
die wel heeft geleefd. (H. Aug.)

De duurzame afgestorvene was een
rechtzinnige en godvruchtige dienaar
van God. Van kindsbeen af christelijk
opgevoed, bleef ze toenemen in harte-
lijk medelijden, zachtmoedigheid en
liefde.

Als een voorbeeldige huismoeder,
bezielt met de heiligste zorgen voor
haar gezin, wees zij haar kinderen de
weg naar een deugdzaam leven.

De Heer heeft haar zorgen beloond
en in het uur van de dood heeft zij er
troost in gevonden.

Dierbare kinderen, ik dank U voor
de zorgen in mijn laatste levensjaren.
Gij weet dat ik alles voor U veil had,

maar ook gij hebt mij zorgvuldig bij-
gestaan. De Heer moge U bewaren in
zijn liefde. Blijft getrouw aan ons voor-
vaderlijk geloof en deugd en eens zul-
len wij met elkander verenigd worden
in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Wij bidden : Akte van Geloof, Hoop en Liefde.



De families ROBINON, STEVENS,
VROLIJK en DE HENAU,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.