



In Gods Vaderlijke liefde
vertrouwen wij hoopvol toe

D E H E E R

EMILE STEVENS

weduwnaar van Mevrouw

MARIA CLARISSE VERSTICHELEN,

geboren te Everbeek op 15 december 1907
en godvruchtig overleden in de
H. Hartkliniek te Geraardsbergen
op 14 mei 1987,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Oud-Strijder oorlog 1940-1945.

De families

STEVENS, VERSTICHELEN,
DECUBBER en SPITAELS

*danken U voor de blijken van kristelijk
medeleven, uw gebed en aanwezigheid.*

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke, (054) 41 28 66

Al wordt mijn lichaam afgebroken,
al sterft mijn oog en hart,
Gij zijt mijn rots, mijn God,
de toekomst die mij wacht.

Aan wie zijn taak vervulde in dit leven
zal God zijn vriendschap en liefde geven.

Op mijn tocht naar de eeuwigheid,
Heer, laat mij Uw goedheid vinden
en de liefde van wie mij dierbaar zijn.

De schoonste herinnering aan iemand is :
vasthouden aan wat de overledene
voor u gedaan heeft in woord en daad,
waarmee hij u en God heeft gediend.

*" Heer, gedenk het geloof dat hij beleed ;
zie neer op het goede dat hij deed
en delg in ruil daarvoor
van zwakheid ieder spoor".*

Begraaf. Collier-De Taeye, Karkoolstr 2, Moerbeke, (054) 41 35 00