

Onze hoop is bij de Heer.

†

Tot vroom aandenken
van de heer

FLORENT STEVENS

echtgenoot van mevrouw
Irma Van Oudenhove

geboren te Deftinge op 11 juli 1914 en
overleden in de H. Hartkliniek te Ge-
raardsbergen op 2 juni 1982, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

De families

Stevens, Van Oudenhove,
Eeckhout en Otte
danken voor uw gebeden en
blijken van christelijke deelneming.

Uitg. Miserez, Deftinge

Wij betreuren het overlijden van een be-
minde echtgenoot, vader en vriend.

Wie had kunnen vermoeden dat hij zo vlug
uit ons midden zou worden weggenomen.
Moge zijn ziel ontferming en barmhartig-
heid bekomen bij de Heer, onze God.

Hij was vlijtig en werkzaam, bezorgd en
begaan met het welzijn van zijn gezin.

Dit alles verwerkte hij volgens zijn eigen
aard, temperament en mogelijkheden.

Waakt en bidt, want ge kent dag noch
uur. Houdt u gereed, als mensen die
wachten op de terugkomst van hun Heer.

(Ev. Matth.)

Beminde echtgenote, kinderen en familie-
leden, te vroeg verlaat ik u, maar ik zeg
u geen vaarwel : onze scheiding zal im-
mers niet eeuwig duren. Laten wij elkan-
der terugvinden in God en de Kristelijke
vervulling van onze plichten. Zo blijven
wij het best met elkander verenigd.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.
Mijn Jezus, barmhartigheid.