

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANÇOIS STEVENS

Echtgenoot van Mevrouw

ALINE DE VOS

geboren te Delftinge den 1 Augustus 1891
en jammerlijk om het leven gekomen te
Edingen den 11 Februari 1948.

Aan God alléén is het uur van den dood bekend en gelukkig daarom de mens, die zich door een deugdzaam leven heeft voorbereid om te leven zoals hij wenste te sterven.

Smartvol is het, dat hij zo plotseling door een ongeluk, aan onze liefde ontviel, maar troostrijk is het, dat hij versiert met deugden en verrijkt met verdiensten tot 'n beter leven overging.

Mijn lieve vrouw, helaas, wie had ooit gedacht dat ik 's morgens bij mijn heengaan er 's avonds niet meer zou zijn? Troost u en bid om kracht bij den Heer met die schone woorden die Hij zelf ons leerde: „Niet mijn wil maar de Uwe geschiede,, „Tot weerziens in den Hemel!

Mijn beste kinderen, vader is nu heen!
Weest een dubbele troost voor moeder en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Beste bloedverwanten, gedenkt mij ook wanneer gij bidden zult.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
7 j. en 7 q. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Een milde troost waren ons Uw bliken van hartelijke deelneming bij het afsterven van Hem die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën Stevens, De Vos, Spitaels en De Smet.

Druk^{er}: J. LOSSEZ-PENNEWAERT, Gaffelstraat, 45.