

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven..."

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van  
de heer

## **GEORGES STEVENS**

weduwnaar van mevrouw

**Bertha De Nutte**

Hij werd geboren te Deftinge op 2 mei 1910  
en is overleden in de H. Hartkliniek te  
Geraardsbergen op 17 februari 1985, gesterkt  
door de genademiddelen van onze moeder  
de H. Kerk.

De families

Stevens, De Nutte,

De Ville en Lauwereys

danken U oprecht voor uw gebeden en  
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Uitg. Miserez, Deftinge

Begrafenisond. V. D. Driessche, Geraardsb.

Ons leven is als een schaduw die voorbij-  
vliegt, als een bliksem die schittert en  
weldra verdwijnt. Ieder ogenblik is een stap  
naar de eeuwigheid. (H. Augustinus)

Rechtvaardig handelen, beminnen hetgeen  
waar is, verachten hetgeen vals is, het  
goede beoefenen zonder ijdelheid... ziedaar  
alles, waarin de wijsheid der eenvoudigen  
schittert. (H. Gregorius)

Wie de Heer vreest gedurende zijn leven,  
zal genade vinden op de dag van zijn  
afsterven.

Het leven hier op aarde is een voorberei-  
ding op het eeuwig leven. Daarom handelt  
hij wijs, die de kruisen en tegenslagen  
welke God toelaat, weet te gebruiken als  
loutering voor de tekortkomingen en fouten.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn  
liefde en mijn zorg zijt gij steeds geweest.  
Hebt dank voor uw toewijding en zorgen.  
Vaartwel ! Vergeet mij niet in uw gebeden ;  
het gebed is immers de taal der zielen.

Familieleden en vrienden, hebt dank voor  
uw genegenheid en vriendschap, waarmee  
gij mij steeds omringd hebt. De dood kan  
ons niet scheiden, want ook wij blijven met  
elkander verbonden door het gebed.

Heer, wij bidden U, neem vader Georges op.  
Geef hem vrede en rust en onvergankelijk  
geluk ; laat hem met uw heiligen en uitver-  
korenen opstaan en in heerlijkheid verrij-  
zen, door Christus onze Heer.