



Danbaar aandenken aan

De Heer

***Hubert, Pius, Petrus***  
***STEVENS***

weduwnaar van Mevrouw  
Gabriëlle VAN DAMME

geboren te Erwetegem op 16 maart 1906  
en zacht in de Heer ontslapen te Elst,  
in home " 't Neerhof " op 14 april 1997,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

**Oudstrijder 1940-1945.**

---

De familie dankt U van harte  
voor uw gebed en medeleven.

Namis : zondag 1 juni 1997 om 11 uur.

God, Eeuwige,  
Gij die de tijden omvat,  
Gij die ons leven omvat.

Ons rest nu niets anders  
dan deze mens,  
deze onvergetelijke mens  
uit handen te geven -

in het volste vertrouwen  
dat hij veilig is bij U.

O gij, Eeuwige,  
eeuwig zijt Gij zijn God.

Geleefd heeft hij,  
geloofd, gehoopt, bemind.

Zoals hij ten diepste was,  
zo prachtig, zo duurzaam,  
zo bestaat hij voorgoed.

Eenmaal uw mens,  
voor eeuwig uw mens.

Hans Bouma.