

God, wees mij barmhartig,
Toon mij het licht van Uw aanschijn.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

JEROME STEVENS

echtgenoot van Mevrouw
ANNA HAEGEMAN

geboren te Deftinge, op 24 april 1913 en god-
vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Opbakel, op 3 oktober 1986, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.



De families **STEVENS, HAEGEMAN,**
DE VILLE en **CEUTERICK,**

danken U om uw blijken van
kristelijke deelneming.

In het streven naar geluk wil ieder mens een
toekomst opbouwen, die een stevige waarborg
biedt voor een onbekommerde en zorgeloze oude
dag. Maar louter menselijke berekeningen vallen
soms anders uit.

Zoals hij zich volledig heeft ingezet voor echt-
genote en kinderen en daar zijn grootste genoe-
gen in vond, zo wist hij maandenlang samen
met zijn kinderen de grote steun te zijn voor
zijn zorgwekkende echtgenote.

Wie kon vermoeden dat intussen een meedo-
genloze kwaal zijn eigen sterk gestel aan het
ondermijnen was. Op zijn beurt mocht hij dan
ook in eigen omgeving ondervinden dat echte
liefde wederkerig is en voor hem de weg opende
naar de volle overgave en tevredenheid die de
Heer alleen geven kan om met Hem over te gaan
naar de plaats die Hij voor onze geliefde afge-
storvene heeft bereid.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind, familieleden, buurtmensen en
vrienden, hebt dank voor uw genegenheid en
uw zorgen, vooral tijdens mijn laatste levens-
maanden, bijzonder dank ook aan dokters en
velrplegend personeel. In dank schiet ik zeker
veel te kort maar bidt voor mij opdat ik dra bij
de Heer kan vergoeden wat mij tussen U niet
meer mogelijk was.

Ten paradijze geleiden hem nu de engelen.