

Geloofd zij Jezus Christus !

†

TOT VROOM AANDENKEN

van

Eerwaarde Moeder Maria Leontine

Mejuffrouw Leopoldine Stebens

geboren te Delftinge 9 mei 1887

in 't klooster getreden
te Delftinge 21 september 1909

geprofest 13 december 1910

overleden te Delftinge 2 december 1966

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Onze goede Moeder heeft het apostolaat van de vreugde beoefend. Als Zuster en als leermeesteres was ze vriendelijk tegenover haar leerlingen en hun ouders. Ze heeft haar ambt lang uitgeoefend. Haar oversten vonden haar geschikt om zelf Overste te worden. Als Zuster en als Moeder had ze steeds een vriendelijke glimlach. Ze heeft gezorgd

dat haar huis eenvoudig en aangenaam was ; ze beijverde zich om mekaar gelukkig te maken. Ja, ieder mens moet God en zijn naaste beminnen, want wie zijn naaste, die hij ziet en waarmee hij in betrekking komt niet bemint, kan God niet beminnen, die hij niet ziet.

Moeder Leontine had een grote devotie tot het H. Hart van Jezus. Zij heeft die erediensdienst aan haar leerlingen en later aan haar Medezusters sterk aanbevolen. De Heer die ons honderdvoudig beloont heeft zijn trouwe dienaar op een eerste vrijdag bij zich geroepen om met Hem eeuwig gelukkig te zijn.

Eerwaarde Oversten en Medezusters, ik heb bij U gelukkig en tevreden geleefd ; ik dank U voor uw genegenheid en goede zorgen.

Dierbare familie, wij waren aan mekaar gehecht. Bidden we dat we samen de eeuwige vreugde mogen delen.

Jezus, Maria, Jozef.