

Ondoorgrondelijk zijn uw raadsbesluiten, Heer,  
en onnaspeurlijk zijn uw wegen. (Rom. 11,33)



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Linda STEVENS**

echtgenote van de heer Ivan VAN DAELE

geboren te Opbrakel op 19 oktober 1953 en  
plotseling overleden te Zottegem, op 26 november  
1988, gesterkt door de H. Sacramenten in  
extremis.

---

De families : STEVENS, VAN DAELE,  
DEPREZ en DE SCHAMPHELAERE  
danken voor uw oprecht medeleven.

---

Bij het zo plotse afscheid van deze vrouw en  
moeder, kunnen we in stilte bidden :  
Barmhartige Vader en God van alle vertroosting,  
in de duisternis van onze dood  
staan wij geslagen en zonder uitzicht.  
Daarbij echter daagt het licht van uw leven op  
en richten wij ons hart op u.  
Laat ons niet alleen in ons verdriet.  
Wees onze toevlucht, Heer, wees onze kracht,  
help ons opstaan uit onze droefheid en rouw :  
uw nabijheid schenkt ons licht en vrede.

«Onze dagen zijn door twijfel overmand,  
wij zijn gevangen in ons onvermogen.  
Hebt Gij onze naam geschreven in uw hand,  
Zult Gij ons bergen in uw mededogen ?  
Mogen wij nog levend wonen in uw land,  
mogen wij nog eenmaal zien met nieuwe ogen ?

Schenkt Gij het woord dat ons vertroosting  
brengt,  
dat ons bevrijdt en opneemt in de vrede.  
Open die wereld die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw zoon besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.»  
(Oosterhuis)

Moge zij doorheen ons gebed bij God de ware  
vrede vinden voor eeuwig !

---