

'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven''
(Jezus)

†

Dankbaar gedenken wij

Mevrouw Zulma TAILDEMAN

weduwe van de Heer

Kamiel DE NAEYER

geboren te Michelbeke op 22 november 1900
en godvruchtig overleden in het A.Z. te
Zottegem op 9 maart 1989.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Zulma is na een lange levensloop zacht te ruste gegaan naar het blijvende leven.

Moeder heeft moedig en trouw haar levensopdracht volbracht. Daar kunnen vooral haar kinderen en degenen, die haar meer van nabij kenden, van meespreken. Zij weten hoe zij zorgend aanwezig was. Kind van de eeuwwisseling deelde zij de zorgen van een groot gezin in droeve en arme tijden.

Met Kamiel van "metserkens 'volk'" bouwden ze een huis en thuis. Moeder kweekte een heel handvol kinderen op als goede huisvrouw en handschoenarbeidster. Haar bedrijvige man kwam haar plots en vrij vroeg te overvallen maar als gelovige vrouw zag zij moedig de toekomst tegemoet ook als menselijk gezien de moeilijkheden nog zo groot waren. Al vijftien jaar nam ze haar intrek bij haar tweede dochter tot ze na de kwalen van de oude dag haar intrek

mocht nemen in ons aller bestemming : het huis van onze Vader.

Eeuwige God, terwille van ons allen hebt Gij onze Heiland het kruis doen dragen, opdat ook de dienaars de wegen van de Meester volgen. Verleen dat wij zo deelgenoten worden van zijn Verrijzenis.

(Palmzondaggebed)

Geliefde kinderen en familieleden, vaartwel. Ik dank U allen voor de liefdevolle zorgen vooral mijn dochter Emma bij wie ik lange jaren mocht verblijven. Liefde sterft niet. Ik reken op uw gebed, U op mijn voorspraak.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons !

Om uw bliken van deelneming in rouw en gebed danken U zeer oprecht :

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

de families Taildeman - Van Wijmeersch,
De Naeyer - Van Den Daele.

Rouwcenter pyba Funeralia, Noordlaan 81,
9630 Zwalm - tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31