

Geloofd zij Jezus Kristus !



TOT VROME GEDENKENIS AAN
Zeereerwaarde Moeder Helena

Geboren te Welle	1 maart 1883
In het klooster getreden	
te Deftinge	27 april 1909
Geprofest	19 juli 1910
Tot Algemene Overste gekozen	4 mei 1938
Overleden te Deftinge	6 mei 1962

Gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Onze goede Eerwaarde Moeder — zoals de Zusters van heel de Congregatie haar noemden — is ons ontomen, maar heeft haar welverdiend loon ontvangen.

Zij heeft 24 jaar de Congregatie geleid met een zachte en toch sterke hand. De Zusters hebben haar steeds gewillig gehoorzaamd; ze waren overtuigd dat ze handelde voor het geluk van de gemeenschap en van elk afzonderlijk.

Zij had een klare kijk op de personen en zaken. De Zusters hadden vertrouwen in haar, want ze beminden haar als hun goede Overste. Ze konden haar leiding gemakkelijk volgen, want Eerwaarde Moeder gaf zelf het voorbeeld van een godvruchtig en deugdzaam kloosterleven.

Ja, ze was een wijze Moeder en kon met kalmte leiden en schikken. Omdat ze diep godvruchtig was, aanzag ze zich in alle nederigheid als een werktuig van de goddelijke Voorzienigheid en stelde zich steeds onder de bescherming van haar hemelse Moeder.

Bemide Oversten en Zusters, weest godvruchtig en deugdzaam. Wij waren samen gelukkig; mijn heengaan is geen scheiding maar een vóórgaan naar de Vader.

Dierbare Familie, ik was steeds blij U te zien. Onze kristelijke overtuiging heeft ons nauw verbonden. Blijven we elkaar beminnen.
Ik verwacht U allen bij de Heer!

Jezus, Maria, Jozef.

Zeereerwaarde HEER DIRECTEUR,

Zeereerwaarde MOEDER VICARES,

De Eerwaarde OVERSTEN EN ZUSTERS

VAN DE HEILIGE VINCENTIUS

A PAULO VAN DEFTINGE,

De familiën : T' KINT - MEESENS.

danken voor de blijken van deelneming in hun rouw bij het overlijden van
Zeereerwaarde Moeder Helena.

Drukk. Van Daele, p.v.b.a., Ouwegem

