

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

†

Tot vroom aandenken aan Mevrouw

ZULMA TRONQUO

echtgenote van de Heer

RENÉ DE WEDER

geboren te Zegelsem, de 3 november 1905,
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,
op Kerstdag 25 december 1970,
gesterkt door het sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Onze goede moeder is heengégaan, zij die het leven gaf aan haar gezin en heel haar wezen ten dienste stelde van de haren, een vrouw van geloof en heerlijke plichtsbetrachting.

Zij was minzaam en goed voor haar familie: haar geluk lag in de betrachtning, niet alleen van het tijdelijke maar evenzeer van het geestelijk welzijn.

Liefde, zorgen noch wetenschap konden helpen tegen de onverbiddelijke kwaal. Gemarteld, gepijnigd is het lichaam bezwaken, maar gelouterd en vrij voor het eeuwig leven is de ziel uit de strijd gekomen.

Geen bitterheid bracht de beproeving, maar vaster hoop en dieper geloof.

Dierbare echtgenoot, om uw liefde en zorg moge de Heer u belonen.

Beminde kinderen en familieleden, we hebben steeds veel van elkaar gehouden. Mijn afsterven mag deze banden niet breken.

Met gerust gemoed neem ik afscheid van u allen, want ik weet dat gij regelmatig aan mij zult denken en voor mij zult bidden en dat uw dagelijks stil offer mij sterken zal.



Voor uw gebed en medevoelen danken U:

De Heer René DE WEDER, haar echtgenoot.

De Heer en Mevrouw Gerard BOURDEAUD'HUI-
DE WEDER en kinderen.

De Heer en Mevrouw Henri DONCKERWOLKE-
DE WEDER en kinderen.

De Heer Luc DE WEDER,
haar kinderen en kleinkinderen.

De Families TRONQUO, DE WEDER, DE BUS
en DE SPIRET.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470