



Dankbaar aandenken aan (

mevrouw

Yvette Van Autreve

weduwe van de heer

Georges Slock

geboren te Zottegem op 16 mei 1922
en er overleden op 17 juni 2011,
gesterkt door het sacrament der zieken.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Ons moekes wijze woorden
ga nooit heen zonder te groeten
ga nooit heen zonder een zoen
wie het noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen
ga nooit weg zonder te praten
dat doet soms een hart zo'n pijn
wat je 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.

Moeder was wel een klein vrouwtje
maar sterk en groot als mens.



buromac