

Gegroet, o Kruis



Onze enige hoop.

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Zulma Van Bost

echtgenote van

Mijnheer Achiel Cordonnier,

geboren te Mater, de 23 juni 1884, en er kortstondig
overleden, de 7 december 1960.

Gezalfd met de H. Olie der zieken.

Waakt, omdat gij niet weet op wat uur uw Heer
zal komen. Gelijk een droom die vervliegt zo verdwijnt
de mens van deze wereld.

Gelijk het de Heer behaagde zo is het geschied ;
gezegend zij Zijn H. Naam.

De duurzame afgestorvene was een trouwe echtge-
note, een goede moeder, goedwillig en minzaam voor
iedereen en diep christelijk.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden, hebt dank voor uwe genegenheid
en zorgen. Vaartwel, en vergeet mij niet in uw gebeden ;
Gij vooral mijn dochter kloosterlinge, wees mij in-
dachtig in uw dagelijkse gebeden en offers.

O. L. Vrouw onbevlekt ontvangen, bid voor ons !

R. I. P.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers

Mijnheer Achiel CORDONNIER,
Mijnheer en Mevrouw Remi SIMAËYS-CORDONNIER en kinderen ;
Eervaarde Zuster Lucida der Zusters Norbertienen van Duffel, in de wereld, Mevrouw
Clarisse CORDONNIER ;
Mijnheer en Mevrouw Adiel CORDONNIER-MUYSHOND en kind ;
Mijnheer en Mevrouw Gilbert CORDONNIER-DE CLERQ en kind ;
Mevrouw Weduwe Robert CORDONNIER-PETRENS en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN DER HAEGEN-CORDONNIER en kind,
haar kinderen en kleinkinderen ;
De families VAN BOST, CORDONNIER, MAES en DE CEUTERICK.

Diepgevoelig aan uw bliken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigen dank.