



ALS DANKBARE HERINNERING AAN

Danny VAN CAENEGEM

zoon van de Heer Robert VAN CAENEGEM
en Mevrouw Aline VERSCHELDE.

Geboren te Oubraken op 30 oktober 1962
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 13 oktober 1991.

DANNY,

Je waart een groot mens.

Nee, niet van gestalte.

Maar wat betekent dat in het leven van een mens ?

Je waart groot

in de moed die je aan de dag hebt gelegd
en in de genegenheid die je hebt uitgestraald.

Niemand had ooit gedacht dat zelfstandig leven
voor jou mogelijk zou zijn geweest.

Maar jij hebt ze allemaal doen opkijken :

met enorme energie en moed ben je je eigen
weg gegaan.

Je hebt je brood verdiend met je eigen handen,
je hebt je plan getrokken in je eigen studio
en je trok erop uit waar je maar wilde met
je eigen auto.

En zo heb je je vele vrienden gemaakt, uit je
streek rond Brakel en uit de streek van Gits,
die je tweede thuis was geworden.

Want iedereen hield van je.

Je kon zo geestig zijn, en een hele groep doen
lachen.

Je had interesse voor alles en iedereen, en je
inzet was onuitputtelijk.

Als trommelaar was je een steunpilaar van
Fanfarela, geen wonder dat je er bestuurslid
van werd.

Ook bij de jongerengroep Soraks was je in het
bestuur.

En je had een ruime vriendenkring in je ge-
boortestreek.

Je devies was :

« Geniet van het leven - het duurt maar even ».

Dit had je van een van je goeie vrienden ge-
leerd. En of je van het leven genoot...!

Maar wellicht heb je nooit gedacht dat ook het
tweede deel van je levensspreuk voor jou bit-
tere ernst zou worden.

Toen twee jaar geleden, zo brutaal en onver-
wacht het noodlot toesloeg, toen vielen zoveel
dromen van je aan stukken. Toen werd je weer
de hulpbehoevende zoon van je ouders.

Het waren twee zware jaren, maar uiteindelijk
toch rijke jaren. Immers, hoe je krachten ook
gebroken waren, je grote hart bleef kloppen, en
jij vond altijd toch de weg om je liefde en
je dankbaarheid tot uitdrukking te brengen.

DANNY,

we zullen je missen,

maar doorheen onze tranen

richten we ons tot Hem,

in wie ook jij al je vertrouwen stelde,

de Heer van hierboven,

en wij bidden Hem dat Hij jou nu bij Zich

zou opnemen en jou gelukkig mag maken

voor altijd.

Beste ouders, beste zus,
dank voor wat jullie allemaal voor mij gedaan
hebben. Niets was jullie teveel. Laten we van
mekaar blijven houden, tot de dag dat we weer
samen zijn bij de Heer.

Beste familie en vrienden,
en vooral tante Irène, dank, duizend maal dank.

Beste werkmakers van Mariasteen en vrienden
van Dominiek Savio,
dank voor de mooie jaren die we samen heb-
ben doorgebracht.

Aan allen, hartelijk dank.

Namis : maandag 4 november om 19.30 uur.

De families VAN CAENEGEM - VERSCHELDE,
danken U zeer oprecht voor uw blijken van
medeleven in hun rouw.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk, Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel



't Is stil geworden in huis
nu jij er niet meer bent,
doch... je hart blijft bij ons ;
alles spreekt over jou.