



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**EMIEL VAN CAENEGEM**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria D'Haenens**

geboren te St Goriks-Oudenhove de 28 oktober 1899  
en overleden de 22 februari 1970, in de kliniek

St Jozef te Gentbrugge.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

---

"Ga naar mijn broeders en zeg hen : Ik stijg  
op naar mijn en uw Vader, naar mijn en uw  
God" (Jo 20,17)

We weten dat een leven in dienst van de  
anderen nooit vergeefs is en toch doet het ons  
pijn dat ge van ons zijt heengegaan. We hebben  
zoveel aan u te danken dat uw heengaan ons  
griefft. Wat ons bij dit moment het meest troost,  
is de zekerheid dat ge nu bij God de rijpe  
vrucht zult plukken van een lang en zelveloos  
leven. Een leven in dienst van de anderen.  
Onthoudt van mij alleen dit : "Een beetje goed-  
heid van mens tot mens is beter dan alle liefde  
tot de mensheid."

Dierbare echtgenote, samen hebben wij het  
leven gedragen ter ere Gods en voor het welzijn  
van onze kinderen. Dank voor uw liefde en le-  
venssteun, uw gebed zal mij volgen tot bij de  
Heer.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, niets was  
u teveel voor vader. Dank voor die oprechte  
kinderliefde en zelfvergeten zorgen. Helpt va-  
der nu door uw gebed en weest een steun voor  
moeder.

Beste familie, dank voor de goede zorgen en  
het geluk gedurende deze laatste jaren. Bidt  
voor mij en ik zal voor u bidden opdat we eens  
weer samen zijn in de liefde van onze Heer  
Jezus naar wie we steeds ons leven hebben  
gericht, en daar zal geen rouw meer zijn, want  
al die oude dingen zijn voorgoed voorbij.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De Families VAN CAENEGEM, D'HAENENS, DE  
VOS en DAEM.

danken U voor Uw kristelijke deel-  
neming en uw vroom gebed.

---

Uitg. VAN DER STICHELEN Gerara.