

Vader en moeder sterven niet, ook niet wanneer zij lichamelijk verdwijnen. Hun zieleleven is in jonger leven overgevaren, hun rol is niet uitgespeeld.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Emma, Maria VAN CAENEGEM

Weduwe van de Heer
HENRICUS VAN MALDERGEM

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove, 9 juli 1878
en er zacht ontslapen, 6 april 1960, versterkt
door de troostmiddelen van de H. Kerk en de
Pauselijke Zegen.

Elk mensenleven is als een bloem, die wast en groeit en weer neerbuigt naar de aarde. Zo ook het leven van deze vrome vrouw. Schoon steeg de werklust in de lente van haar leven, bloeide open in milde zorg en nooit-onderbroken dienstwilligheid voor haar groot gezin, waarin zij de kruiswisseling heeft gekend van lijden en vreugde. Zij was eerlijk en oprecht, eenvoudige en evenwichtig, minzaam en hartelijk voor iedereen, maar vooral voor haar geliefde familieleden, met wie zij innig was begaan, om 't even waar zij zich bevonden, dicht bij haar of op afstand. Haar geloof was voor haar de weldoende dauw, die haar natuurlijke hoedanigheden tot deugden deed rijpen. Haar leven is niet neergeveld door de storm, maar stil en zacht uitgebloeid in de milde herfst van haar gezegend bestaan, die warm en zonnig werd doorgloed door de hartelijke liefde van haar kinderen en kleinkinderen, om in de lente van de eeuwigheid weer rijker open te bloeien.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, Broeders, Zusters en Familie, hartelijk dank voor uw liefdevolle toewijding en zorgen. Het spijt mij dat mijn ziekte en afsterven onvermijdelijk het faest van de Plechtige Kommunie moest verstoren, maar hier buigen wij onderdanig neer voor de wilsbeschikking van O. L. Heer. Stelt ook verder uw vertrouwen op God, Die tussen U staat als een bindteken dat nooit verdwijnt, dan zijt gij er toe uitgerust om alle hardheden en beproevingen grootmoedig te dragen; vroomheid is immers de schutse van het huis, de hoeksteen van de haard, de wacht op de drempel van het gezin. Vergeet mij niet in uw gebeden : ik zal U ook gedenken bij de Heer, bij Wie ik U allen opwacht.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Mevrouw Cesar SCHEPENS-VAN MALDERGEM en
Kinderen,
Heer en Mevrouw Gilbert VAN MALDERGEM-
DE SUTTER en Kinderen,
Heer en Mevrouw Hector VAN CAUWENBER-
GE-VAN MALDERGEM en Kinderen,
Heer en Mevrouw Urbain DE TEMMERMAN-VAN
MALDERGEM en Kinderen,
De Familiën VAN CAENEGEM, VAN MALDER-
GEM, VAN DER SCHUEREN en LAPAIGE,

danken Ued. erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming in de rouw.

Uitg. J. De Clercq - St-Goriks-Oudenhove