

Uw wil geschiede.



**Genadige Heer Jezus schenk eeuwige
vrede en vreugde aan de vrome ziel**

van Mijnheer

Firmin VAN CAENEGEM

Echtgenoot van Mevrouw

Maria GALLE

geboren te St Goriks-Oudenhove den 26 augustus
1916 en na een smartelijk auto-ongeval overleden
te Parijs (Frankrijk) den 30 september 1959,
gesterkt door de H. H. Sacramenten.

De dierbare afgestorvene had zijn dierbaar
Vlaanderen verlaten om in 't zuiden van Parijs
zich op te werken tot een flinke kristene huisvader.
De oogst was rijp - De vruchten van zijn arbeid
haalde hij met vreugde binnen. Hij en zijn gezin
leefden gelukkig en tesamen beleefde zij hun liefde
tot God

Zalig zij die bereid zijn want de mensenzoon
komt op een onvoorziën uur. Ic 12 - 40.

Een auto-ongeluk rukt hem van ons weg - Hij
werd naar een betere oord geroepen om daar
voor altijd de vrede en de liefde te genieten in
de Heer.

Dierbare* Echtgenote, treur niet nu ik zo vroeg,
juist 43 jaar oud, van U wordt losgerukt. Onze
liefde blijft bestaan maar nu heel anders.

Mijn liefste kinderen onthoud voor heel uw le-
ven hoe vader zijn geboortegrond verliet voor uw
geluk - bid veel voor hem en bewaar in uw hart
zijn voorbeeld opdat het u helpe altijd schoon te
leven.

Geef Heer de eenwige rust en dat het hemels
licht hem verschijne.

Mijn Jezus barmhartigheid.



Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo duurbaar was, schonk ons veel troost en uw
gebed was een kostbare hulp voor onze beminde
overledene

Mevr. Firmin VAN CAENEGEM geboren Maria
GALLE zijn echtgenote;

Jonge Heer Willy VAN CAENEGEM;

Jonge Heer Michel VAN CAENEGEM;

zijn kinderen

Heer Cyriel Van Caenegem-De Rijcke zijn vader
Mr & Mw Omer Van Nieuwenhove-Van Caenegem
en kinderen;

Mr & Mw Gaston Van Caenegem-Van Den Noord-
gaete en kinderen;

Mr & Mw Georges Van Den Abeele-Galle en kind;
De Familien Van Caenegem, Galle, De Rijcke en
Dupont.

Uitg. v. D. Schueren Koster Ervetelegem.