



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Franciscus VAN CAENEGEM

weduwnaar van Mevrouw

Germaine MAES

geboren te St. Goriks-Oudenhove de 27 maart 1895
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek Dr. Goffaerts te Zottegem de 29 december 1969, gesterkt door de genademiddelen van onze moeder de H. Kerk.

„Ik ben de verrijzenis en het leven. Al wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven en al wie in mij gelooft en leeft zal niet sterven in eeuwigheid,, (Joh.)

En : „zalig de dienaar, die God bereid zal vinden wanneer Hij hem rekenschap zal komen vragen (Math.)

Wie wel leeft, is als de trouwe dienaar die ieder ogenblik gereed is om voor de Heer te verschijnen.

Plotseling heeft de dood de levensdraad van deze duurzame afgesneden en een einde gesteld aan een werkzaam en vruchtbaar leven.

Als een goede vader heeft hij met liefde en vooruitzicht zijn leven lang gewerkt tot welzijn van zijn gezin, de opdracht die de Heer hem meegegeven had en al is hij nu van ons heengegaan, op het onverwacht, wij weten dat de

Heer zijn trouwe dienaars niet in de steek zal laten maar hun de beloning zal geven voor een leven van dienstbaarheid.

Duurbare kinderen en kleinkinderen gedenk mij in uw gebeden, ook ik zal u niet vergeten bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De families **VAN CAENEGEM, MAES, TAILDEMAN** en **DE VOS,**

ten zeerste getroffen door Uw bliken van medeleven in hun rouw, bedanken.

Uitg. **VAN DER STICHELEN** Gerard.